



## Lezing ‘Alle religies één?’

**Op vrijdag 11 februari om 19.30 uur is er een lezing in het Vipassana Meditatiecentrum Groningen over de bron van de belangrijke religies en levensovertuigingen. Filosoof Paul Boersma gaat uit van de eenheid van religies. In de loop van de tijd zijn we in het westen echter steeds verder van de bron afgeraakt. Wat is deze bron? Hij gebruikt het christendom en boeddhisme als voorbeelden en bespreekt overeenkomsten en verschillen.**

**Adres: Kamerlingh Onnesstraat 71, Groningen. De avond is voor iedereen toegankelijk. Kosten: € 5,- .**

De religies spreken elkaar niet tegen, maar in wezen drukken ze dezelfde absolute waarheid uit, elk op haar eigen manier, aldus de spreker. In het westen zijn we echter steeds verder van de bron afgeraakt. Zoekers als de christelijke mystici of de boeddhistische zen-monniken probeerden deze kern van het bovennatuurlijke, het metafysische, te vatten. Paul Boersma maakt in zijn lezing duidelijk hoe die eenheid wel en hoe ze niet opgevat moet worden. Daarna schetst hij de hoofdlijnen van christendom en boeddhisme, waarbij overeenkomsten en verschillen vanzelf aan de orde komen.

De eenheid van de godsdiensten wordt niet gevonden door allerlei godsdiensten systematisch te vergelijken, maar door diep in de eigen religie te gaan. Paul Boersma laat tevens zien dat hoe uiterlijker een godsdienst wordt beleefd hoe onverdraagzamer en hoe fanatieker de aanhanger zal zijn. Een verinnerlijking van de godsdienst leidt tot een grotere verdraagzaamheid richting andersdenkenden.

Paul Boersma vindt zijn inspiratie bij het boeddhisme. In 1981 kwam hij in aanraking met de Vipassana-meditatie. Deze meditatie veranderde grondig zijn visie op het leven en de wereld. Meters waardeloze oude boeken over godsdiensten veranderden in schatten van wijsheid. Door de boeddhistische meditatie had hij plotseling begrip gekregen voor de godsdienst van zijn geboortegrond: het christendom.