

De vluchteling op Lesbos, mijn medemens

Afgelopen voorjaar is er op de Vesakh-dag dana geschonken voor de vluchtelingen op Lesbos, waar Ahobel Nuytinck 2 weken is gaan helpen in de kampen. Zij komt verslag doen van de ervaringen daar en nodigt terzelfdertijd uit om samen te onderzoeken hoe een mens zich kan relateren tot het lijden op schaal.

Datum: 6 december 19:30 uur

Locatie: Vipassana- mediatiecentrum,
Kamerlingh Onnesstraat 71, Groningen
Donatie/ dana voor 'Because we carry'
www.becausewecarry.org

Vipassana 
meditatiecentrum Groningen

